

Het boek dat alles verbindt

Oahspe

Een Amerikaanse tandarts die schijnbaar uit het niets met een nieuwe Bijbel op de proppen komt. Een boekwerk van meer dan duizend pagina's, vol uiterst gedetailleerde historische, wetenschappelijke en spirituele informatie. Volgens de ontvanger aan hem overgedragen door bewoners uit hogere etherische gebieden. Het lijkt een onwaarschijnlijk verhaal. Maar het gebeurde echt...

TEKST: NIELS BRUMMELMAN

De opschudding was aanzienlijk toen in 1882 de eerste editie van Oahspe verscheen in New York en Londen. Geen wonder. Aan de ene kant loog de pretentie van de ondertitel van het boek er niet om: 'Een nieuwe Bijbel'. Aan de andere kant bleek de inhoud zo wonderlijk en mysterieus, dat men er zich nauwelijks raad mee wist. Toch groeide de hoeveelheid mensen die openstond voor Oahspe in die begindagen snel. 'Faithists' werden ze genoemd, aanhangers van één enkele Schepper: Jehovih. Ze stichtten een commune in New Mexico en leefden volgens de richtlijnen van Oahspe. Tegenwoordig zijn er wereldwijd naar schatting zo'n vijfduizend lezers. Daaronder niemand minder dan onze eigen columniste Willemijn Bessem. Met haar verkennen we één van de meest intrigerende boeken ooit geschreven.

EEN OPENBARING

De band die Willemijn met Oahspe heeft, is zeer persoonlijk. De achtergrond ervan is zelfs familiair. Dat zit zo: midden jaren tachtig kan haar vader, die arts is, zijn beroep niet meer uitoefenen. Bovendien krijgt hij in korte tijd twee hartaanvallen. Een medium raadt hem aan de Oahspe te lezen en geeft hem daarmee iets wat

hem ten diepste inspireert.

Hij besluit jaren van zijn leven te wijden aan het vertalen ervan. In 1996 verschijnt de Nederlandse versie, in een oplage van 2500 exemplaren. In de tussentijd is dochter Willemijn eveneens geboeid geraakt door het boek. "In 1986, toen mijn vader Oahspe in handen kreeg, was ik achttien jaar. Ik studeerde economie in Rotterdam en las het tussen de studieboeken door. Dat maakte niet alleen mentaal een enorme indruk, ook lichamelijk kreeg ik allerlei sensaties en tintelingen tijdens het lezen. Van huis uit was ik bekend met de Bijbel, maar vond de verhalen niet consistent en van de dominee werd ik evenmin wijzer. Oahspe bleek een verademing, het klonk logisch en bood bovendien heldere, zinnige antwoorden op vragen die ►





bij mij leefden. Zo werd mij de rol van Jezus duidelijk als laatste boodschapper in een rij van profeten die om de drieduizend jaar de universele leer op aarde zijn komen verkondigen om vrede te bewerkstelligen. Daarnaast was de in Oahspe beschreven interactie tussen de materiële en de ongeziene wereld voor mij een openbaring die de oorzaak van inspiratie en oorlogen heel goed kon verklaren. Ook komt de ontstaansgeschiedenis van de mens aan bod en wordt er uitgelegd hoe de mens groeit in het besef van zijn goddelijke essentie wanneer die door de engelen wordt onderwezen.”

DE KOSMON TIJD

‘Wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring’, zo wordt weleens gezegd. Ontkennen we onze spirituele wezenskern door ons louter te richten op het lichamelijke en materiële, dan verarmen we. Dan sterven we een figuurlijke, geestelijke dood. Willemijn: “Oahspe pleit voor spirituele groei. Dat is wat mij betreft geen luxe, maar een noodzaak. Je ziet dat ouderen die zich op dat vlak niet ontwikkeld hebben, geregeld te maken krijgen met twijfel, angst en leegte. En dat is begrijpelijk als je gelooft dat alles ophoudt na de dood. Maar als je weet dat het alleen het lichaam is dat je aflegt en onze ziel verder leeft, zal je met meer rust en overgave je ouderdom kunnen beleven. Het is daarom gewoon praktisch je te verdiepen in deze geestelijke materie door onderzoek en ervaring. Eén van de voornaamste redenen waarom het boek Oahspe aan de mensheid is geschonken, is de aanvang van het tijdperk Kosmon op 31 maart 1848. Vanaf die tijd is de sluier tussen de verschillende sferen dunner geworden en zijn meer en meer mensen in staat om de ongeziene wereld, overleden dierbaren en engelen gewaar te worden. Ook de tijd dat één enkele profeet de mensheid onderwees, is voorbij. Vanaf de Kosmon tijd zullen velen op aarde wijsheid en helderheid ontvangen, omdat de poorten van de hemelen zich zullen openen. In feite is dat ook precies wat we hebben zien gebeuren sinds de opkomst van het spiritisme vanaf halverwege de negentiende eeuw. De nieuwe situatie heeft de behoefte aan nieuwe richtlijnen doen ontstaan. Al was het maar omdat er, net zoals hier op aarde, in de geestelijke sferen naast lichtwezens zich ook duistere figuren bevinden waar je liever met een boogje omheen loopt. In Oahspe spreekt men van entiteiten uit de eerste en tweede opstanding. Eerstgenoemden zijn meer aardgebonden en zouden met hun boodschappen de ontvanger kunnen manipuleren met het beloven van aanzien en macht of het geven

van toekomstvoorspellingen. Zelfs voor een geoefend medium is het belangrijk om geregeld stil te staan bij wat ze doorkrijgen om niet te worden verleid door dwaling. Resultaten van hun boodschappen roepen vaak meer angst op dan vrede en inzicht. Entiteiten van het tweede opstandingsniveau daarentegen spreken en handelen vanuit liefde en zullen de mens bekrachtigen en zijn individuele vrijheid altijd eerbiedigen.”

NAASTENLIEFDE

Oahspe spreekt over een wereldomvattend eenheidsbewustzijn waarin alle religies gerespecteerd worden. Het erkent de kernwaarden van de wereldgodsdiensten, zet deze ook uiteen, en stelt daar het verbindende principe van Jehovih tegenover. Jehovih is niet zoals wij God kennen. In Oahspe staat daar het volgende over geschreven: ‘Niets meer is uw God dan wat u in de verre toekomst zult zijn.’ Dat wil zeggen: ieder mens zal groeien in ontwikkeling en ooit als een God het beheer voeren over delen van de kosmos. Maar Jehovih is het scheppende en levensbepalende principe in en van de kosmos. Oahspe noemt hem de Grote Geest, de altijd aanwezige die in alles zit. Naast eenheid, bepleit Oahspe ook individuele verantwoordelijkheid. Want ergens, zo drukt Willemijn ons ook op het hart, scheppen wij onze eigen werkelijkheid als medescheppers door de gerichtheid van onze aandacht: “Gedachten zijn krachten en jij kan kiezen waar je je op afstemt.” Bovenal is Oahspe echter een boek van de daad. De tijd van de prediking is voorbij. Onder het motto ‘geen woorden, maar daden’, roept Jehovih ons hoogstpersoonlijk op om in actie te komen. Waarbij naastenliefde, dienstbaarheid en liefdadigheid voorop mogen staan. Een welkome boodschap in tijden van oorlog, crisis en vluchtelingenproblematiek! Willemijn: “Eén van de redenen waarom ik me in een land als India zo thuis voel, is de haast continue focus op het goddelijke in ieder mens. Het is totaal verweven met de dagelijkse gang van zaken, waardoor dienstbaarheid naar je medemens het dienen van God is. Hoe anders is dat hier in het Westen, waar binnen het vluchtige vermaak van de consumptiemaatschappij geen plaats lijkt te zijn voor goddelijke en dienende aspecten. Wat een eenzaamheid kan dat brengen, omdat juist door te geven en delen de liefde zich in je eigen hart zal openbaren. Het gebed dat mijn vader altijd zei, herhaal ik graag: ‘Vader, laat mij een instrument zijn van Uw vrede. Uw wil en liefde zullen geschieden, eeuwig en overal.’ Niet dat het leven daardoor makkelijker wordt, hoor. Maar het geeft een

‘Eén van de voornaamste redenen waarom Oahspe aan de mensheid is geschonken, is de aanvang van het tijdperk Kosmon op 31 maart 1848’

gevoel van verbinding en inzicht, zodat je de ervaringen van het leven beter kunt begrijpen en dragen. Of ze nu leuk zijn of niet.”

HET GROOTSTE GEHEIM

Oahspe schetst een toekomstbeeld van een ideale leefgemeenschap. Potentiële leden worden gerekruteerd door ze te vragen naar hun mate van zelfverloochening in de opvang van en zorg voor wezen en vondelingen: ‘Wie zo gelooft in de Vader dat hij zichzelf in alle opzichten kan geven voor deze kleintjes, in de vaste overtuiging dat Jehovih terecht en voldoende zal zorgen voor allen, laten zij komen.’ Willemijn: “Dat is inderdaad een manier om ons kleine ego aan de voeten van een hoger doel te leggen. Je dienstbaarheid volledig in te zetten ten behoeve van het goddelijke in een ander. Waarbij het wel van belang is dat je jezelf niet uit het oog verliest. Vandaar dat Oahspe ook bol staat van de richtlijnen gericht op een gezond en ritmisch leven. Een cliché mischien, maar daarom niet minder waar: pas als je goed voor jezelf zorgt, kun je er écht voor een ander zijn. Zelf neem ik graag bijna dagelijks een duik in de Noordzee. Het geeft me een goede balans en verbinding met de natuur.” Op het moment dat je besluit jezelf spiritueel te ontwikkelen en je in dienst te stellen van het hogere, zullen de geheimen van het leven zich aan jou gaan onthullen, daarvan is Willemijn door ervaring overtuigd geraakt. Het grootste geheim ligt al tijden op straat en wordt gelukkig door steeds meer mensen daadwerkelijk ontdekt: het leven is in essentie liefde en het paradijs is hier op aarde. Hoe meer mensen op wat voor manier dan ook met deze boodschap in aanraking komen, hoe minder oorlog er zal zijn. Oahspe is een ingang en geeft een overvloed aan heldere inspiratie. Willemijn: “Alles heeft tijd nodig, zo ook de informatie uit Oahspe. In Nederland zijn er zo’n duizend lezers. Dat lijkt niet veel, toch gaan de veranderingen snel. Kijk eens naar de beginjaren van ParaVisie, die samenvallen met onze kennismaking met Oahspe. Het spirituele werd toen nog steevast als zweverig en vaag bestempeld. Er is nu veel meer openheid over. Mindfulness en yoga zijn volledig geaccepteerd en een Nederlandse cardioloog schreef zelfs een bestseller over leven na de dood. Ik bedoel maar...!”

EEN SCHITTEREND KLEINOOD

Eén van die duizend Nederlanders die Oahspe gelezen heeft, is de 54-jarige verpleegkundige Irene Hadjidakis-van Schagen uit Den Haag. Om te stellen dat het boek indruk op haar maakte, is een understatement: “Voor mij is er een leven voor Oahspe en een leven erna. De impact is enorm. Het helpt me om de waan van de dag vanuit een veel breder perspectief te zien en de verbinding met de ongeziene wereld levend te houden en leidend te laten zijn. Het doet me beseffen dat, wat de baarmoeder was voor mijn lichaam, mijn lichaam is voor mijn ziel. Dat sterven samenvalt met de geboorte in de, voor het fysieke oog, ongeziene wereld, waar ik dan geen materieel lichaam meer nodig heb om mijn pad te vervolgen, mij verder te ontwikkelen tot het wezen dat de Schepper voor ogen heeft: een stralende bloem in zijn oneindige tuinen. Het is me nader dan mijn adem en zingt in mijn cellen. En het helpt me de, soms erg heftige, uitdagingen op mijn pad te dragen en ervan te leren liefhebben, vergeven, Licht te laten stromen in waar het donker lijkt.” Oahspe helpt Irene om in de grootste stormen niet te wanhopen, omdat ze weet dat de stormen voorbij gaan. Op persoonlijk vlak, maar ook collectief. Ze noemt het bijzonder om juist in deze tijd op aarde te leven: “De jaren dat de regering van de waanzin om zich heen grijpt en de gevolgen van geloof in materialisme, individualisme en de maakbaarheid van de mens zich in volle glorie presenteren: tamelijk zelfdestructief, is het niet? Oahspe laat me inzien dat dit alles gebeurt in een véél groter geheel. Als onze wereld in elkaar stort, zegt dat nog niets over ‘de’ wereld. En nu de muren van onze geloofsovertuigingen barsten vertonen en afbrokkelen, kan Oahspe helpen om je af te stemmen op de realiteit die aan onze misvattingen voorafgaat. In mijn beleving is Oahspe een schitterend kleinood, boordevol springlevende informatie en handvatten om je te helpen te leven naar je hoogste ideaal, in woord en gedachte, in doen en laten.”

Meer over Oahspe lees je op: www.paravisie.nl

