

‘We versterken elk aar’

Bonnie: ‘Als ik buikpijn heb, is het heel goed mogelijk dat Willemijn het op dat moment moeilijk heeft met iets’

Willemijn en Bonnie Bessem schelen maar vijftien maanden. Ze zijn beide medium en werken veel samen. Toch waren de zusjes als kleine meisjes absoluut niet *close*. Bonnie voelde zich in die tijd soms behoorlijk eenzaam. Later bleek Willemijn datzelfde gevoel te hebben gehad. Maar nu is dat niet meer het geval. Ze vinden hun gave om contact te maken met overledenen niet eens zo bijzonder. “Iedereen kan het. Als je er maar open voor staat...” **TEKST: ARNE BIJVOETS**

Tijdens hun studie zijn de zussen Bonnie en Willemijn Bessem zich bewust geworden van hun mediumschap. Dat gebeurde na een bezoek aan het *Arthur Findlay College* in Engeland. Ze werken op dat gebied nu veel samen en schrijven ook boeken. Ieder apart, maar ook samen. Samen hebben ze bijvoorbeeld het boek *Tao van het mediumschap* geschreven. Van Willemijn is het boek *Scheiden in liefde* al uit en van Bonnie verschijnt het boek *Onderweg naar verlichting*. Het mag duidelijk zijn dat de dames absoluut niet stilzitten. Bonnie is de jongste van de twee. Als jong meisje voelde zij zich vaak eenzaam. “Ik had toen diverse onzichtbare vriendjes met wie ik sprak, zong en speelde. Totdat zo’n ongezien vriendje me vertelde dat het tijd werd dat ik met beide benen op de grond zou komen en dat daarom de communicatie tijdelijk zou worden stopgezet. Ineens was ik heel erg eenzaam en stortte mijn wereld in. Ik weet nog dat ik een jaar of zes was, in de tuin stond en me afvroeg of dit het nu was. Want op die manier vond ik er weinig aan. Ik wilde weer in contact komen met die vriendjes en richtte daarom op de lagere school een clubje op om geesten op te roepen. Vriendinnen moesten onder protest meedoen. We deden daarbij ook aan het zogenaamde glaasje draaien. Tot het glas ineens uit zichzelf bewoog. Ik ben daar zo van geschrokken dat ik het clubje heb opgeheven en nachtenlang wakker in bed heb gelegen van angst.”

PRATEN MET HET ONZICHTBARE

Toch bleef de nieuwsgierigheid. Tijdens de puberteit las Bonnie boeken van Rudolf Steiner en daardoor ging er een nieuwe wereld voor haar open. Ze begon zich te oefenen in het zien van aura’s. Vooral de aura van de leraren op school tegen het zwarte bord vond ze geweldig om te zien. “Wanneer een leraar boos

werd, zag je rode flitsen”, herinnert ze zich. Bonnie richtte vervolgens een nieuw clubje op. Een vriendin had wel interesse in hypnotiseren en Bonnie mocht ‘op haar’ oefenen. Veel andere vriendinnen vonden haar maar vreemd. In die tijd kreeg ze bijles wiskunde van een leraar met wie ze ook veel sprak. Hij werd haar eerste spirituele leraar. Op haar zeventiende ging ze de deur uit. Op weg naar India. Dat werd echter Amsterdam en daar begon ze met de Kundalini Yoga Lerarenopleiding. “Mijn gevoeligheid nam toe en vaak wist ik wat er ging gebeuren of wat iemand dacht. Ik leerde daar ook de stilte te vinden in mezelf.” Tijdens de laatste twee jaar van haar studie Psychologie begon het mediumschap en de bijbehorende gevoeligheid zich te openbaren. Ze kreeg ook weer contact met haar denkbeeldige speelvriendjes van vroeger. Willemijn op haar beurt weet nog goed dat ze als jong meisje in bed lag te praten met het onzichtbare. “Ik had een onzichtbare opdrachtgever en samen gingen we mensen helpen die bang waren of hulp nodig hadden. Dat gaf me rust en vrede, iets dat ik in het echte leven juist niet had. Ik voelde me bedreigd door de spanning over het onbegrip van de reden van mijn leven. En net als Bonnie voelde ik me eenzaam. Ik werd ook veel gepest op school. Ik heb dat glaasje draaien ook gedaan. Bij mij voelde dat echter heel onprettig, omdat ik het idee had dat de kamer vol geesten zat. Tegelijkertijd was dat eigenlijk ook wel spannend. Die nacht had ik een droom waarin mensen met hun vinger zwaaiden en me lieten weten dat ik dat nooit meer moest doen. In tegenstelling tot Bonnie had ik veel interesse in jongens. Dat begon al vrij vroeg op de middelbare school. Achteraf voelde ik toen intuïtief al aan dat het samenkomen van twee mensen in liefde een poort kon zijn naar een staat, die mij antwoorden zou kunnen geven over leven, dood en liefde. Toen noemde ik het

Willemijn: 'We hebben alles geleerd van gidsen aan gene zijde'



▲ Willemijn en Bonnie Bessem

echter nog gewoon verliefdheid. Ik ben later veel gaan reizen en las ook de nodige spirituele boeken. Na mijn studie ging ik werken bij een bank." Met haar vader volgde ze in Engeland een workshop over mediums met onder meer een sessie van het medium Ursula Roberts.

DE LIEFDE GAAT DOOR

De zusjes werden zich dus pas rond hun twintigste bewust van hun gevoeligheid en vooral van wat ze ermee konden. Hoewel ze beiden eigenlijk altijd wel hebben geweten dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze begonnen hun ervaringen te delen en cursussen en opleidingen te volgen. Al snel groeide het verlangen om als medium te gaan werken. Willemijn zegde haar werk bij de bank op en maakte nog een aantal reizen naar India. "Bijzonder is wel dat we geen leraar hadden", legt Willemijn uit. "We hebben het eigenlijk allemaal geleerd van gidsen aan gene zijde." Bonnie had veel aan een Tibetaanse monnik. "De kleur oranje was belangrijk", vertelt ze. "Ik zag z'n lach als ik iets deed. Hij is echter een spreekbuis namens anderen daar. De laatste tijd hoor ik juist veel van een Indiase leermeester." Bij Willemijn is het weer een Noord-Amerikaanse indiaan die heel dicht bij haar staat. Bonnie en Willemijn geven ieder privésessies, maar werken ook samen. "Dan staan we voor een groep mensen en geven we door wat we ontvangen uit de ongeziene wereld", legt Bonnie uit. "Wanneer mensen een boodschap krijgen van hun overleden dierbaren, heeft dat vaak een grote impact. Dat kan een gevoel van troost zijn, maar ook alles in een totaal ander licht zetten. Overleden kinderen willen hun ouders veelal laten weten dat het goed met ze gaat door heel concrete informatie te geven. En overleden ouders willen hun kinderen vaak uitleggen waarom ze tijdens hun leven dingen op een bepaalde manier hebben gedaan. Dat kan soms heel bevrijdend werken. Overleden partners sporen hun geliefde juist vaak aan om door te gaan

met hun leven en maken duidelijk dat de liefde doorgaat, ook na de dood."

ZIELSVERBINDING

Willemijn: "Als we samen bezig zijn, is het vaak zo dat de één begint en de ander aanvult. Of dat ik al weet wat Bonnie gaat zeggen. We zijn energetisch heel erg met elkaar verbonden." "Als ik buikpijn heb, is het heel goed mogelijk dat Willemijn het op dat moment moeilijk heeft met iets. En vaak blijkt later dat dat inderdaad klopt", vult Bonnie aan. "We versterken elkaar en geven elkaar extra energie. Onze band samen is daardoor enorm veranderd, het is veel leuker geworden. We zoeken elkaar geregeld op en bespreken veel dingen samen. We hebben echter meer een zielsverbinding dan een zussenverbinding. Natuurlijk botsen we ook wel. We hebben soms heel andere gezichtspunten en gaan dan ieder een eigen pad. Het grappige is echter dat we vaak uiteindelijk toch weer samen op hetzelfde punt uitkomen. We zien onszelf overigens ook niet zozeer als medium, maar meer als spiritueel coach." Plannen voor de toekomst maken de twee zussen niet echt. "We zien wel wat er op ons pad komt." Bonnie zou, als de kinderen later de deur uit zijn, graag meer retraiteweken in Zwitserland willen organiseren dan de drie weken die ze nu verzorgt. En Willemijn blijft een sterke verbondenheid houden met India. "Wat nu in ieder geval heel belangrijk is in deze tijden van crisis, is om je te verbinden met je lichtcirkel. Doordat je samen een lichtcirkel maakt en daarmee je eigen frequentie en die van de anderen verhoogt, is het gemakkelijker voor engelen om ook energie te geven aan de lichtcirkel. Stuur voordat je bijvoorbeeld een belangrijk gesprek hebt, een sms-berichtje met 'Denk aan me' aan je vrienden en zet je lichtcirkel in gedachten aan. De vrager en gever voelen dan vaak beiden extra energie. Dat voelt voor jou goed, maar ook de anderen voelen zich daardoor goed, omdat ze je hebben kunnen steunen", geven de zusjes tot besluit mee. ■



Mail & win

Wil je kans maken op één van de vijf boeken *Tao van het Mediumschap* (ISBN 9789081747936)? Stuur een gemotiveerde mail naar redactie@paravisie.nl. Winnaars krijgen het boek thuisgestuurd.